

Wijkkranten al 20 jaar een succes

column column column column
column column column column
column column column column

De eerste wijkkrant verscheen ruim 20 jaar geleden, februari 1991 om precies te zijn. De Wielwijk Ahoy werd als eerste wijkkrant in Dordrecht uitgebracht. De krant bleek zo succesvol, dat ook in de andere wijken redacties (bestaand uit buurtbewoners) werden gevormd. Tot op de dag van vandaag blijkt dit een gouden formule.

Wijkbewoners weten als geen ander wat er speelt in hun buurt en de lezers waarderen dit. Wat begon met knippen en plakken is uitgegroeid tot professioneel opgemaakte kranten.

De tien verschillende wijkkranten verschijnen vijf of zes keer per jaar. De redacties bestaan volledig uit buurtbewoners en werken net als andere redacties. Samen zorgen ze ervoor dat er iedere keer weer een krant komt die in evenwicht is. Aantrekkelijk voor jong en oud, met variatie in tekst en beeld. De krant geeft een goed beeld van de wijk. Iedere organisatie, instelling of bewonerscomité uit de wijk kan kopij aanleveren. De redactieleden zijn bovendien zeer goed op de

hoogte van wat er aan de hand is in hun wijk. Andere media (waaronder AD De Dordtenaar) gebruiken de wijkkranten regelmatig als informatiebron.

Kleurrijke krant

Met het tabloidformaat was de wijkkrant al in het begin haar tijd ver vooruit. In juli 2008 verscheen de Wielwijk Ahoy voor het eerst in full colour. De overige kranten volgden een jaar later en sindsdien zijn ze helemaal niet meer weg te denken uit het rijtje media dat voorziet in wijkinformatie. Sterker nog: uit verschillende onderzoeken vanuit de gemeente blijkt dat de wijkkrant door bewoners als het beste informatiekanaal voor de wijk wordt gewaardeerd.



In 2006 was er ook een Oscarfeest georganiseerd door Tienplus.

Feest

Om te vieren dat de wijkkranten al meer dan twintig jaar bestaan, organiseert Tienplus (de uitgever van de wijkkranten en onderdeel van DWO) de Grote Meer dan Twintig Jaar Wijkkranten Show op 22 november. Tijdens deze avond reikt wethouder Harry Wagemakers (o.a. verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk in Dordrecht) een Oscar uit voor de beste wijkkrant die gemaakt is de afgelopen twintig jaar. Welke

dat zal zijn, wordt uiteraard pas bekend op 22 november. Het wordt een leuke avond met ruimte voor discussies, muziek maar vooral veel waardering voor de redactieleden staat in ieder geval voorop. Bij navraag bij de verschillende redacties blijkt al dat iedere redactie vindt dat zij de beste wijkkrant van de stad hebben. En zo is en hoort het natuurlijk ook. Columnist Kees Thies presenteert de avond met niemand minder dan Thijs Blom als sidekick.

Kruising Patersweg

Niet alleen de Laan der Verenigde Naties wordt nu aangepakt. Ook de kruising Zuidendijk met de Patersweg heeft een verandering ondergaan. Kon men eerst gewoon doorrijden op de Patersweg naar de Laan der VN, heden is de Zuidendijk doorgetrokken met een bocht naar de Laan der VN en kan men afslaan naar de Patersweg. Ook is er een dubbelfietspad naast gelegd. Het is nog wel even wennen voor de fietsers omdat ze nu over moeten steken.



Het dubbele fietspad bij de Patersweg met het oversteken is nog wel even wennen voor fietsers.

Foto en tekst: Jeroen Niemeijer.



Recept van de maand: Fris en pittige curry

Ingrediënten

- 1 venkel
- 1 bos bleekselderij
- 3 tomaten
- 3 aardappels
- 3 knoflookteentjes
- 1 verse chili
- 1 blokje van 2 bij 2 cm. verse gember
- 1 theelepeltje: kurkuma, paprikapoeder, nootmuskaat, kardemom, kruidnagel en steranijs



- 1 theelepeltje in de vijzel gemalen: mosterdzaad, karwijzaad en korianderzaad
- peper en zout naar smaak
- 1 blikje kokosnootmelk
- verse koriander
- olijfolie

Bereidingswijze:

Snij alles klein. Kook alles behalve de kokosmelk en koriander gedurende 20 minuten in een beetje water, op een laag pitje gaar. Voeg dan de kokosnootmelk toe en laat het geheel weer even aan de kook komen. Voeg dan wat olijfolie toe en garneer het met verse koriander. Lekker met geroosterd brood.

Eet smakelijk!!!

Tekst en foto:
Dawn Eve van Norden

Tweede speeltoestel Gouverneurplein

Het Gouverneurplein is nog steeds niet helemaal af maar inmiddels is het tweede speeltoestel al geplaatst. Mede door het goede weer van de afgelopen weken werd er al heel erg druk gebruik van gemaakt.



Foto en tekst: Jeroen Niemeijer.

Antwoord op een brief

Saberi is een beste vriend van mij. Hij woont in Afghanistan. Hij heeft met politieke ideeën en het opstellen van regels te maken en met andere besturen en zo nu en dan stuurt hij mij een lange brief.

Met een beste vriend kan je niet per email, msn of telefoon z'n eigen verdriet vertellen.

Toevallig heb ik vorige week weer een brief van hem gekregen.

Door het politieke oog van Saberi gezien, heb ik mijn eigen politieke boek dichtgedaan, ik probeerde zijn vraag op mijn manier te beantwoorden. Hij vroeg in zijn laatste brief: Hoe gaat het met het land waar jij nu woont?

Ik antwoordde hem: Er zijn planten met regen die volkomen tevreden zijn, maar in jouw land krijgen de planten met overvloed te maken..

Er zijn mensen die een druk leven hebben, maar iedereen heeft een bepaald doel voor de toekomst.

Want iedereen probeert zowel lichamelijk als geestelijk zijn of haar macht te gebruiken voor een betere toekomst.

Ons land is veilig voor vogels. Duiven zijn gewend geraakt aan mensen, net zoals bij het verhaal van Noach, toen ze ook samen met mensen aan boord van het schip konden zijn.

Er zijn dikke tortelduiven, maar ook dunnere raven. De kanarie is een klein zangvogeltje, net als je populaire land met veel verschillende soorten mensen en de kanarie is nog steeds geliefd om zijn zangkunsten en is samen met de parkiet de meest gehouden vogels als huisdier.

Aasgieren en uilen kan je weinig zien hier, maar meestal zien we dan ook meeuwen.

Meeuwen zijn aan zee gebonden en verlaten de kust maar zelden. het voedsel bestaat onder andere uit vis, weekdieren, jonge vogels en eieren.

Er zijn dieren, planten, de aarde en het water, de lucht en alles wat er op onze planeet leeft voor zover die niet door mensen zijn geproduceerd en dus voor de mensen dierbaar zijn. Volgens de Krichna Morit geldt: Natuur en zijn schoonheden zijn de verschenen waarheid, met het besmetten ervan zijn we het oneens en we hebben er een hekel aan om dit alles te beëindigen.

Dormohammad Vafakesh