

## MEVROUW HOOGKAMP, EEN BLIJE BREIDAME

In de vorige Wielwijk Ahoy stond een foto van een paar handen die aan het breien waren. Die zijn van de 89-jarige mevrouw Hoogkamp uit het Waterwiel. Wij gingen bij haar op bezoek.

Kende u Wielwijk toen u in het Waterwiel kwam wonen?

"We woonden in Twello bij Deventer, maar omdat mijn man hier bij de houtbereiding van de spoorwegen een baan kon krijgen zijn we in 1961 in Dordrecht komen wonen. Wij kregen zes kinderen waarvan er nog vijf in leven zijn. Mijn man overleed 34 jaar geleden, toen woonden wij al vijftien jaar in Wielwijk in een flat in de Jan den Haenstraat. Omdat ik geen trappen meer kon lopen ben ik verhuisd naar Oud Krispijn en daarna Crabbefhof. Maar vijftien jaar geleden kwam ik weer terug in

Wielwijk, nu in het Waterwiel. Ondertussen heb ik 16 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen.

Hoe vindt u het hier in het Waterwiel?

"Ik heb het hier best naar mijn zin. Je mag blij zijn als je hier mag wonen, helemaal zelfstandig, maar heb je hulp nodig, dan krijg je die. Sinds 2000 heb ik niet meer gekookt en ga ik elke dag beneden eten in het restaurant. Daar zitten we al jaren met een groepje van vier dames aan één tafel. Ik zit vlak bij de keukendeur en er wordt mij geregeld gevraagd



Mevrouw Hoogkamp in haar gezellige 'georganiseerd rommelilge' flatje in het Waterwiel. Foto: Jan Degeling

ken kan mevrouw Hoogkamp nog wel goed. Geregeld rijdt ze met haar scootmobiel naar de Wibra om nieuwe wol te kopen. Daarvan haakt ze onder andere damesgilets, er ligt een stapel in allerlei kleuren. Ook haakt zij nog kleedjes en als ze er weer een pop of beer bij heeft, haakt ze daar ook wat voor. Alleen het afhechten gaat haar wat moeilijk af.

### Linkse pijpen

"Als jonge meid gaf ik al breiles aan vrouwen uit de buurt en ik heb ooit samen met mijn moeder een spreij gehaakt, maar helaas moesten we die in de oorlog uittrekken om sokken voor mijn broer van te breien. Kleding naaien deed ik ook graag en ik heb het mijn dochters geleerd. Ik heb samen met hen veel kleding genaaid voor Jubal. Op een keer moesten we zestig broeken naaien voor Jubal en had een coupeuse alvast de pijpen geknipt. Allemaal linkse, en dat voor een coupeuse! Ik heb vaak in het ziekenhuis gelegen en toen ik er een keer elf weken in lag ben ik beren gaan maken van gele stof. In de weekenden als de bezigheidstherapeute er niet was, nam ik het van haar over."

### Songfestival

Naast het altijd met haar handen bezig zijn kan mevrouw Hoogkamp ook genieten van tv-kijken, vooral natuurprogramma's en historische documentaires. Ook kijkt zij veel naar het nieuws en puzzelt zij graag. Bij het weggaan vraagt mevrouw Hoogkamp nog of ik die avond naar de halve finale van het songfestival kijk. "Die met verentooi, dat was toch helemaal niks, trouwens heb je ooit gehoord van een indiaanse die zo'n tooi opheeft. Die is toch voor de man."

Truus Geluk



"Toen mijn man overleed woonden wij al vijftien jaar in Wielwijk in een flat in de Jan den Haenstraat..."

Foto Gemeentearchief

of ik even wil proeven. Het is heel jammer dat door alle bezuinigingen er mensen van de bediening weg zijn. Tegenwoordig is het eten soms wat minder smakelijk, maar vandaag was het weer heerlijk. Dat zeg ik dan ook!"

Doet u nog mee aan activiteiten?

"Het enige waar ik nog aan meedoe is bingo, andere dingen zoals de creacub, die ik heb helpen oprichten, gaan niet meer omdat mijn handen niet meer zo willen. Donderdag-

avond om de veertien dagen ga ik naar de repetitie van het shantykoor De Admiraliteit. Dat is altijd heel gezellig!"

### Haken

In de kamer van mevrouw Hoogkamp staan op tafels, stoelen en kasten zo'n drie- tot vierhonderd poppen en beren. Daar heeft zij in de loop der jaren allemaal kleertjes voor genaaid en gebreid. "Het is een georganiseerde rommel zoals mijn hulp in de huishouding zegt." Ha-

Hot R-News:

## JONG & OUD OP EXCURSIE

Op woensdag 30 april gingen we met jongeren en ouderen uit Wielwijk op excursie. Nadat iedereen verzameld was in wijkcentrum De Admiral, vertrokken we met de bus naar Zeeland. Iedereen werd verwelkomd door gastheren Mikail & Josiemar. Tijdens de reis waren er al gezellige gesprekken tussen jong en oud. We zorgden ervoor dat iedereen in de bus gemixt zat en dat de mensen met elkaar in gesprek gingen. Het ging er voornamelijk om dat jong en oud contact met elkaar hebben.

Rond 11 uur kwamen we aan in Zeeland bij het bevrijdingsmuseum. We werden ontvangen door de gastheer van het museum en kregen een kopje thee of koffie met appeltaart. De gastheer begon over de historie van Zeeland te vertellen en nam ons vervolgens mee naar beneden om een filmpje te bekijken. De bedoeling van het filmpje was, dat wij een goede indicatie kregen, hoe het er in Zeeland aan toeging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de film gingen we lunchen en werden er onderling gedachten uitgewisseld. Na de lunch nam de gastheer ons mee verder het museum in en leidde ons

rond. De ouderen wisten er wel iets van, maar ook zij waren vol verbazing toen ze hoorden dat Marokkaanse en Algerijnse soldaten hadden meegevochten in de oorlog.

### Band

De jongeren waren zeer behulpzaam en enthousiast. Naarmate de dag vorderde zag je ook dat de klik tussen jong en oud beter werd en ze het goed konden vinden met elkaar. Er werd veel gelachen en het was heel gezellig. Na de rondleiding in het museum hadden we nog een drankje en werd er een groepsfoto gemaakt door Dylan van Wijk als



Na afloop werd een groepsfoto gemaakt als mooie herinnering

Foto: Dylan van Wijk

mooie herinnering. Op de terugreis was de sfeer goed zichtbaar en na afloop hebben we iedereen in de bus bedankt voor de zeer geslaagde dag, waarbij jong en oud goede, leuke, gezellige en vrolijke gesprekken met elkaar voerden. De band tussen jong en oud is hierdoor gegroeid. Hope-

lijk kunnen we in de toekomst vaker zulke dingen doen.

Josiemar van de Werp  
Hot Item Wielwijk

Meer informatie bij jongerenwerker van R-Newt: Sandra van Eck:  
sandra@r-newt.nl

## SOCIAAL SUNFLOWER BBQ

Je bent jong en woont in Wielwijk, hoe denk Jij over het wonen in Wielwijk? Deze vragen gaan we namens Hot Item stellen aan jongeren in de wijk.

In samenwerking met Mooi Wielwijk heeft het jongerenwerk een tour door de wijk georganiseerd. Jongeren werden meegenomen langs diverse locaties. Vooraf aan de tour hebben de jongeren symbolisch zaadjes geplant en een workshop social media fotografie gekregen van Jeroen Niemeijer.

Na afloop konden de jongeren genieten van een heerlijke BBQ, verzorgd door de Marokkaanse vadergroep Wielwijk Plus.