

Colofon

De Sterrenburger is een uitgave van Tien-plus MEE Drechtsteden en wordt gemaakt door vrijwilligers. De krant komt zes keer per jaar uit. De volgende krant verschijnt in week 43

Kopij/Advertenties:

Voor de volgende uitgave a.u.b. inleveren vóór 20 september 2013 met vermelding van naam, adres en telefoonnummer

Redactie-adres:

Wijkkrant 'De Sterrenburger' Dalmeyerplein 10
3318 CB Dordrecht
sterrenburger@mac.com

Hoofredacteur:

Tineke Tolenaar, email: tineketolenaar@gmail.com
Tel: 616 59 50

Redactie:

Mieke de Haan
Tineke Tolenaar
Willy de Vogt

Journalisten:

Evelien Landsman
Farida Makhout

Opmaak:

Jan Meierdrees
Willy de Vogt

Fotografie:

Aat Rietdijk

Cartoonist:

Gerrit Sietses

Bezorging:

Dordt Centraal

Klachten over bezorging:

Tel: 614 01 49

Druk:

Morks, Dordrecht

Oplage:

11.000 exemplaren. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud van ingezonden brieven en behoudt zich het recht voor om deze in te korten, te bewerken of te weigeren

Uitgever en Advertenties:

Tienplus, email: tienplus@meedrechtsteden.nl

Zoek de vijf verschillen



Foto's: Aat Rietdijk

Open Woonerfdag Pijnenburg

Na het succes van vorig jaar wordt er op 31 augustus een Open Woonerfdag in de Pijnenburg georganiseerd.

Greet Buutveld heeft samen met Connie, Simone, Mary en Clary het idee opgepakt om weer een Open Woonerfdag in de Pijnenburg te organiseren. Bewoners kunnen zich aanmelden voor deze dag, bijvoorbeeld voor een garageverkoop, tuinbezoeking, hobbypresentatie van keramiek, schilderijen, taarten, cupcakes en verkoop van curiosa.

Andere mogelijkheden zijn hulp op computergebied, taal, maar ook vooral elkaar ontmoeten.

Info

Er hebben zich al enkele bewoners aangemeld. Zo is er uitleg over een bijenvolk, tuinbezoeken en garageverkoop. Deze leuke



Pijnenburg

Foto: Aat Rietdijk

open dag, ook een idee voor de Beekenstein, wordt op 31 augustus van 10.00 tot 16.00 uur gehouden.

Aanmelden kan via een briefje met naam en adres in bus 92 of een mailtje naar g.buutveld@gmail.com.

Feest in het Sterrenwiel

Op zaterdag 28 september vindt in het Sterrenwiel een korendag plaats.

In navolging van de zeer succesvolle korendag in 2012 belooft het een dag vol muzikaliteit en gezelligheid



te worden. Het Sterrenwielkoor, het Polderwielkoor, shantylkoor de Admiraliteit en de Dordtse Lijsters komen deze dag een optreden verzorgen. De koren hebben alle hun eigen repertoire, maar wat zij gemeenschappelijk hebben is de passie voor muziek. U bent van harte welkom

om te komen luisteren en mee te zingen. De zaal gaat open om 10.00 uur en het eerste optreden begint om 10.30 uur. In het café-restaurant zijn diverse speciale aanbiedingen zodat het u aan niets zal ontbreken. De finale om 16.00 uur mag u zeker niet missen!

Waar woont niemand?

Fanny Blankers-Koenweg
1918-2004 atlete

Fanny Blankers-Koenweg

Fanny Koen was elf jaar toen zij zich aanmeldde bij de plaatselijke gymnastiekvereniging in Hoofddorp.

Al gauw blonk ze uit bij de gewone wekelijkse gymlessen en als 's zomers buiten atletiek werd beoefend, was zij de snelste loopster.

Nationaal record

In 1935 meldde zij zich aan bij de Amsterdamse damesatletiekvereniging ADA en nog in datzelfde jaar liep zij haar eerste nationale record: op de 800 m. Een afstand die niet geschikt werd geacht voor vrouwen.

Olympische Spelen

Op achttienjarige leeftijd debuteerde zij op de Olympische Spelen in

Berlijn van 1936. Daar werd ze vijfde bij het hoogspringen en vijfde op de 4 x 100 m estafette. Haar eerste internationale medailles won ze in 1938. De Spelen van Helsinki in 1940 zouden haar spelen moeten worden. Maar de Tweede Wereldoorlog doorkruiste haar ambities. Ze trouwde dat jaar met haar trainer Jan Blankers en in 1941 werd zij voor het eerst moeder.

Londen 1948

Op de eerste Olympische Spelen na de Tweede Wereldoorlog won Fanny Blankers-Koen goud op de 100 m, de 200 m, de 80 m horden en de 4 x 100 m estafette. Bij terugkomst in Nederland ontving ze van haar buurt in Amsterdam, als blijk van erkenning, een degelijke fiets omdat ze 'nu lang genoeg gelopen had.' Zo vlak na de oorlog was

Fanny Blankers-Koen voor velen een symbool van de wederopbouw. Ten tijde van de Olympische Spelen in Londen was zij al 30 jaar oud en

moeder van twee kinderen. Haar prestaties leverden haar de bijnamen De Vliegende Huisvrouw en The Flying Dutchmam op.



Foto: Aat Rietdijk